

Herken jij je in DAVID ?

Op zaterdag 13 oktober 2012 bracht Geert Fierens in volle overgave het leven van David **David Tegendraads**

Enkele jaren geleden vertolkte hij op dezelfde diepgaande wijze het verhaal van *Petrus, de rots*. Iedereen werd er stil van . Voor mij was het bijwonen van het verhaal van David dan ook iets wat ik niet wou missen in maart 2012 . Geerts wijze van weergave en inhoud, David TEGENDRAADS, heeft me ertoe gebracht om het terug te gaan bekijken afgelopen zaterdag. De eerste keer ging ik voor het geheel, de tweede keer voor de diepgang in Davids leven ... tegendraads

David , David ? ? Ja, de kleine herder die won van de reus Goliat . Ja, zonder harnas, zwaard en sikkel, maar gewoon in zijn herdersplunje met zijn slinger en 5 stenen. Zijn slinger waarmee hij zijn schapen verdedigde tegen de wolven. Ook hiermee zou hij Goliat raken en verslaan , dit alles om zijn volk (de Israëlieten) te beschermen tegen de Filistijnen. David was als schaapsherder door God uitverkoren en gezalfd. Het is dan ook vanuit dit vertrouwen : "God jij bent mijn kracht, wie moet ik vrezen!" , dat hij de strijd aanpakt en wint.

David, David ? ? Ja , de David die bevriend raakt met Jonathan , de zoon van koning Saul. David blijft de schaapsherder die steeds bereid tot helpen is en wordt dan ook erg geliefd door het volk. "Te geliefd" voor koning Saul die jaloers wordt. Saul verbreekt dan ook de vriendschap tussen David en Jonathan.

David trekt hierdoor weg naar het Noorden, komt onderweg uitgestotenen, eenzamen, ... tegen . Samen met hen vormt hij een groep vrienden, een legertje dat mensen wil beschermen. Echter koning Saul blijft jaloers en achtervolgt David . Maar David neemt geen wraak . Neen , Saul spreekt uiteindelijk zelfs woorden van verzoening. Maar intussen woedt de oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen door. Jonathan sterft in deze strijd en Saul laat zich op zijn zwaard vallen uit wanhoop. David is erg verdrietig als hij dit nieuws verneemt.

Heel dit deel van het verhaal was Geert Fierens gekleed in het zwart. De kleur van nederigheid, onopvallendheid, van trouw en rouw , ?

David is heel deze periode een herder, een beschermer gebleven, eerst van schapen dan van mensen. Maar op zijn 37ste komt er stilaan een ommekeer in zijn leven.



Nu Saul dood was , zocht het volk een nieuwe koning, een gezalfde van God. Ook Geert wisselt zijn kleding van kleur, van zwart naar wit. Wit , de kleur van verantwoordelijkheid om de zorg voor elkaar (ook nu nog bij verpleegsters en dokters), de kleur van het Godsvertrouwen.

David , David ?? Ja, David die door het volk als nieuwe koning van Israël wordt uitverkozen. Hij moet zorgen voor een hoofdstad, Jerusalem wordt de plek waar God tussen de mensen en de mensen tussen God woont. Hij trekt er met zijn groep uitgestotenen en eenzamen naartoe.

Hij wordt een echte leider : in het dagelijks bestuur , in het uitwerken van een toekomstvisie, het aantrekken van handelaars, het aantrekken van diplomaten om harmonie en vrede in het oosten te krijgen. Hij ommuurd Jerusalem en bouwt in het midden een paleis. David blijft de dichter en zanger van dank-, lof- en klaagliederen , hij blijft een danser.

David , David ?? Ja, in David ontwikkelen duistere machten ! Hij neemt niet meer deel aan oorlogen, integendeel, hij breidt zijn harem vrouwen zelfs uit met de vrouw van één van zijn soldaten , Batseba. Uit de ontucht wordt een kind verwekt , hij gebruikt (misbruikt) zijn macht om haar man in de oorlog in de frontlinie te zetten waardoor hij sterft en hij Batseba als vrouw neemt.

Wanneer David de profeet Natan ontmoet beseft hij dat hij een groot zondaar geworden is .

David beseft : dat er een tijd van komen en gaan
een tijd van boete en vergeving
een oude tijd en een nieuwe tijd
een tijd van opnieuw de weg van God bewandelen is

David , David ?? Ja , zo wil David de ark van Mozes in Jeruzalem brengen. Want David heeft een paleis, maar de stenen tafelen met de tien geboden worden rondgetrokken. Als koning triomfeert hij voorop bij de intocht , maar deze mislukt Maar bij zijn tweede poging , een poging van nederigheid , al dansende in een lendendoek met langs de kant muziek en zingende mensen komt alles goed. David als priester

David , David ?? Ja , zijn het niet Davids laatste woorden : " Als ik kijk naar de sterren en de maan, wat is dan de mens als Gij aan hem denkt ... "

David , David ?? Ja, naar hem werd de ster genoemd, het symbool van Israël.

David, David ?? Ja , op Kerstmis horen we dat Jezus afstamt uit het huis van David .

Dus , ja, ook jij kent hem ...

Zijn levensloop is dus inderdaad meer dan eens tegendraads, ups en downs, maar met inzichten , met boete , met nederigheid, met trouw aan God .

Herken jij een (kleine) David in jou levensloop ? Ik wel, de niet volmaakte mens ... , die toch zoekt naar het rechte pad ...

Geert Fierens bracht dit beeldverhaal op een eigentijdse manier met begrijpbare inhoud als boodschap. Deze wijze van vertolking draagt hij intussen al uit tot in Amerika . Proficiat Geert, we hopen je terug te zien in onze federatie met je derde verhaal . Tot dan !!!

EG